

*Agnes Lamiroy*

*1938 - 2020*

Dit melden u:

Luc en Lesley Vandriessche - Cousaert  
Frank Vandriessche

haar kinderen

Kenneth Vandriessche  
Kevin Vandriessche, haar metekind

haar kleinkinderen

Charles en Andrea Lamiroy - Ketsman, kinderen en kleinkinderen  
Maurice † en Mariette Heylesonne - Lamiroy, kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
Ignace en Anita Lamiroy - Lemmens  
Prudent † en Andrea De Buck - Vandriessche en zoon

haar broers, zus, schoonzussen, neven en nichten

De families Lamiroy - Vandriessche - Vandriessche - Vindevogel.

---

*Met dank aan:*

*haar huisarts Dr. Koen Vercruyse,  
de thuisverpleging,  
de mensen van Familiehulp, in het bijzonder Jessica.*



Liefste ma,  
Het voelt als een leegte,  
een gemis dat moeilijk op te vullen is.  
De momenten die je achterlaat  
staan in mijn hart gedrukt.  
Je was een bijzonder mens,  
een moeder die er steeds was voor ons.  
Met een gevoel of emotie  
we konden steeds terecht bij elkaar.  
Samen met jou zijn,  
dat is het enigste wat ik op dit moment wil.  
Nu is de leegte zo groot.  
Tot ooit!



Herinnering aan

Mevrouw

*Agnes Lamiroy*

weduwe van de heer Gilbert Vandriessche

*geboren te Heurne op 22 oktober 1938 en overleden te Oudenaarde op 23 december 2020.*

De uitvaartliturgie zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Amanduskerk te Heurne  
in de intimiteit van de familie.

De teraardebestelling volgt op de stedelijke begraafplaats, Pontstraat, te Oudenaarde - Eine, perk 6.

Dank voor uw medeleven en uw steun.

Familie Lamiroy - Vandriessche, p/a Uitvaartzorg D'HONDT  
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online condoleren via [www.uitvaartmetstijl.be](http://www.uitvaartmetstijl.be)

Het moment waarop jij stierf,  
toen brak mijn hart in twee,  
één helft gevuld met pijn,  
de andere helft stierf mee.

Ik lig vaak wakker 's nachts  
en denk dan vol verlangen  
aan toen jij er nog was  
met tranen op mijn wangen.

De herinnering aan jou  
is wat mij nooit verlaat,  
die vult mijn hart met pijn,  
iets wat nooit overgaat.

Ik berg je in mijn hart  
en daar blijf jij voorgoed,  
tot eens die dag aanbreekt  
dat ik jou weer ontmoet.