



Dankbaar aandenken aan

De Heer

HENRI DE TEMMERMAN

echtgenoot van mevrouw Maria Hove

*geboren te Sint-Maria-Horebeke op 29 december 1930
en overleden te Oudenaarde op 30 december 2022.*

Oprechte dank voor het medeleven vandaag,
dit draagt ons mee naar morgen.

Lieve pa en opa,

*We hadden je nog zoveel willen zeggen
die laatste dagen dat je kaarsje langzaam opbrandde.*

Dat je een fantastische pa en opa was.

*Je was onze beste vriend, ons voorbeeld,
onze rots in de branding.*

Altijd stond je voor ons klaar, altijd hielp je ons vooruit.

*Je hebt ons zolang zoveel gegeven
en wij hebben zoveel van je geërd.*

*Je verantwoordelijkheidsgevoel, je hard werken,
je humor, je perfectionisme, je creativiteit.*

*Je liefde voor de natuur, je zin voor avontuur en reizen.
Je respect voor elk mens, ongeacht afkomst of stand.*

In ieder van ons zit een stukje van jou.

Die stukjes zullen voortleven

*net als de vele mooie herinneringen
die je ons hebt nagelaten.*

We zullen je verschrikkelijk missen.