

Daarboven in de hemel
als de mooiste stralende ster
ben jij nog altijd bij ons
ook al is dat veel te ver

Mevrouw

Marijke Labiau

geboren te Ronse op 31 juli 1967
overleden te Gent op 1 november 2023

Samen nemen we afscheid van Marijke
op WOENSDAG 8 NOVEMBER 2023 OM 10 UUR
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele,
Pamelekerkplein te Oudenaarde.

Rouwgroet na de dienst in de kerk.

Na de crematie zal de urne van Marijke
bijgezet worden op het kerkhof te Zegelsem.

Wie dit wenst, kan Marijke
een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op weekdagen t.e.m. dinsdag van 16 tot 18.30 uur,
zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Online kan u uw medeleven betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u

Bram en Alice Van den Bulcke - Geirnaert

haar zoon en partner

Gerard en Nelly † Labiau - Van Overmeiren

haar ouders

Geert en Els Labiau - Carrijn
en Emiel

haar broer, schoonzus en neef

Lea en Freddy Van Overmeiren - Goeminne

haar tante en nonkel

De families Labiau - Van Overmeiren - Van den Bulcke.

Met dank aan

*Dr. Vincent Renard, haar oncoloog,
het medisch team van de dienst oncologie
AZ Sint-Lucas te Gent
en allen die haar bijgestaan en gesteund hebben.*

Rouwcorrespondentie:

Familie Labiau

p/a D'hondt, zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33