

VOOR

ALTIJD

IN ONS

HART

*Blijf altijd van me houden,  
ga nooit bij mij vandaan,  
wat tussen ons gegroeid is,  
mag niet verloren gaan.*

# MAURICE DE TOLLENAERE

°Gent 29 augustus 1980

†Gent 15 februari 2024

We nodigen jullie uit om samen  
afscheid te nemen van Maurice  
en mooie herinneringen aan hem te herbeleven  
op VRIJDAG 23 FEBRUARI 2024 OM 14 UUR  
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Daarna mag iedereen meegaan  
naar de begraafplaats te Asper, Kerkhofstraat,  
waar we Maurice aan de aarde toevertrouwen.

---

Online uw medeleven en steun betuigen  
kan via [www.uitvaartmetstijl.be](http://www.uitvaartmetstijl.be)

Hij leeft verder in de herinnering van:

*zijn zoon*

Cain De Tollenaere

*de vrouw van zijn leven*

Nadia Oulad Bouzecri

*zijn ouders*

Jean-Pierre en Esmaralda De Tollenaere – De Kesel

*zijn broers, zus, schoonzus, schoonbroer, neef en nicht*

Andreas De Tollenaere

Wesley en Anissa De Tollenaere – Bouguerra

Tibo

Diana en David De Tollenaere – Ysabie

Laurence

Starlight De Tollenaere †

*zijn steun en toeverlaat*

Onder Yaman

Najma Vanhove

Emma Van Meerhaeghe

*zijn tantes, nonkels, neven en nichten*

Patshiko 🐾

---

Rouwadres:

Familie Maurice De Tollenaere

p/a Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem