



*tussen herinneringen en droom wuift het leven als een boom
die mild zijn koele schaduw zaait waarover wind verhalen waait...*

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjejes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.



Irène Van hoe

Toon Hermans

echtgenote van Oscar Moerman

*geboren te Eine op 8 maart 1933
en thuis omringd door haar geliefden overleden op 12 april 2024.*

gewezen mede-uitbaatster van voedingswinkel 'Van hoe'

We nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan de afscheidsplechtigheid
op **donderdag 18 april 2024 om 15 uur**
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.

De urne met de as van Irène krijgt thuis een mooie plaats.

Een laatste groet aan Irène is mogelijk in het funerarium D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde, op maandag en dinsdag tussen 16 en 18.30 uur.

Dankbaar voor de lange en mooie weg die we samen mochten gaan,
maar bedroefd om het afscheid:

Oscar Moerman

haar echtgenoot

Réjanne & Johan
Paul & Karine

haar kinderen

Wouter, Elise, Eva, Katrien, Pieterjan, Jente, Linde, Geert, Finne, Lenne, Bram en Silke

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in het verdriet:

haar zus Christiane † en haar broer Firmin

*Met dank aan allen die iets betekenden in het leven van Irène en Oscar;
die hen steeds goede zorg hebben gegeven
en aan iedereen die hen met hun vriendschap zijn blijven omringen.*

Familie Moerman - Van hoe, p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
Online condoleren kan via www.uitvaartmetstijl.be

