



Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?



De heer

Pascal Doens

geboren te Gent op 18 juni 1952
en overleden te Oudenaarde op 30 april 2024

Wij nodigen u vriendelijk uit naar de afscheidsplechtigheid,
in aanwezigheid van de asurne van Pascal,
op **maandag 6 mei 2024 om 10 uur**
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Rouwbetuiging na de dienst.

De asurne zal begraven worden op het urneveld
van de begraafplaats te Zingem.

U kunt Pascal een laatste groet brengen
in het funerarium D'hondt,
Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,
op donderdag en vrijdag tussen 17 en 18 uur.

Dit melden u:

Dimitri Doens
Peter en Cindy Doens - Langlois
Christophe en Jannika Hautekeete - Doens
Jean-Philippe en Joke Baesen - Doens

zijn kinderen

Joy Doens
Ilana Broeckx
Oona Broeckx
Elise Baesen
Marie Baesen

zijn kleinkinderen

Delen mee in de rouw:
zijn broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten.

Met dank aan:

*Katrien en Jean-Paul,
Dr. Boone, zijn huisarts
en alle anderen die hem hebben bijgestaan.*

Rouwadres:

Familie Pascal Doens
p/a Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be