

Weinig nemen en veel geven  
Altijd hartelijk en warm  
Als de mensheid zoals jij was  
Was de wereld niet zo arm

*Ik verlaat diegene die ik liefheb  
om terug te gaan  
naar hen die ik niet missen kan*

Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft,  
nemen we afscheid van  
onze geliefde stiefvader en opa

De heer  
**GARY OPSOMMER**

weduwnaar van mevrouw Linda De Cubber

geboren te Ronse op 24 april 1935 en  
liefdevol omringd thuis ingeslapen te Ronse op 22 maart 2026

Dit melden u:

Luc Opsommer †

zijn zoon

Kenneth Debacker  
Petrouchka Debacker en Wim Hobo

zijn stiefkinderen

Senne Hobo  
Juno Hobo  
Naomi Debacker

zijn oogappels

De familie Vandecatseye

De intieme uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op **vrijdag 27 maart 2026 om 14 uur**  
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Gary zal bijgezet worden in de familiegrafkelder op het kerkhof te Schorisse.

Met dank voor de goede zorgen en vriendschap:

zijn huisarts Dr. Rik Lietaer  
het team van Thuisverpleging Severine Vandenhole  
de mensen van Familiehulp, in het bijzonder Nikita  
zijn nichtje Myriam Vandecatseye  
zijn buurvrouw Veronique

Het online rouwregister is beschikbaar via [www.uitvaartmetstijl.be](http://www.uitvaartmetstijl.be)

Rouwadres:

Familie Gary Opsommer  
p/a Nachtegaallaan 37, 8790 Waregem

