



Monique

*Je hebt iemand nodig, die je even vasthoudt.
Iemand die zegt: "Ik laat je niet alleen."
Dat is wat God doet, als je het leven loslaat.
Hij brengt je veilig, door de poort heen.*

-Toon Hermans-

Dankbaar voor het lange en liefdevolle leven
dat ze met ons deelde, nemen we afscheid van

Mevrouw

Monique Van Simaey

geboren te Asper op 14 september 1931
en godvruchtig overleden in het AZ Sint-Elisabeth
te Zottegem op 8 april 2026,
gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken.

'Tante Niek'

mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken.

We nemen in familiale kring afscheid rond de urne
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde, gevolgd door de asverstrooiing
op de begraafplaats te Asper.

Er is gelegenheid tot een laatste groet
bij uitvaartzorg D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur,
op maandag van 16 tot 18.30 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u:

Ze is de liefdevolle zus en schoonzus van

Nelly en Marc † Van Simaey - Depandelaere
Learco † en Esther † Van Simaey - Kennof
Eric en Liliane † Van Simaey - Vandekerckhove
Dirc en Monique † Van Simaey - Vandekerckhove
Guino Van Simaey †

Ze is de liefdevolle tante van

Guino, Joris †, Ann, Christ'l, Johan, Els, Chris †, Jo,
Ann, Piet, Jan, Kathy, Kurt, Annick en partners,
kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in het verdriet :

de families Van Simaey, Depandelaere en De Loof.

*Met dank aan haar huisarts, de dokters en het verzorgend
personeel van AZ Oudenaarde en AZ Sint-Elisabeth Zottegem.*

Rouwadres:

*Familie Monique Van Simaey
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde*