



Aandenken aan

De heer

Willy De Roeck

geboren te Anderlecht op 24 december 1947
overleden te Kluisbergen op 26 mei 2026

Jullie medeleven vandaag
draagt ons mee naar morgen.

Dankjewel

In onze leefgroep stond jij
als een sterke boom,
geworteld in kleine momenten,
in een lach, een blik,
een woord dat bleef hangen.

Nu is het stiller geworden,
alsof de wind even wacht.
Maar wat jij achterlaat,
zit niet alleen in herinneringen,
het leeft verder
in elk hart dat jou gekend heeft.

Zoals een boom zijn bladeren loslaat
maar blijft bestaan in de aarde,
zo blijf jij bij ons,
onzichtbaar dichtbij.